

Een deur geopend...

nieuwsbrief van St. Philadelphia Namibië

'...zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten...' (Openbaring 3:8)

Voorjaar 2012

Afscheid en een nieuwe horizon

Ruim zeven jaar zijn Ellen en Leoni werkzaam geweest in de Kavango voor de Philadelphia Foundation for Orphans. Mede door de inzet van enthousiaste vrijwilligers uit Nederland en de Kavango is daar de afgelopen jaren heel veel mooi werk verricht. Ook in deze nieuwsbrief kunt u daar over lezen.

Maar er is ook altijd veel tegenwerking geweest van de plaatselijke fumu (soort koning). Daar waar mogelijk heeft hij het project gedwarsboomd. Afgelopen december is dit geëscaleerd en heeft de fumu Ellen en Leoni te verstaan gegeven, definitief te vertrekken. Met pijn in hun hart hebben ze daar gehoor aan gegeven, mede omdat ze voor hun eigen veiligheid en die van de vrijwilligers vreesden. Begin februari hebben de Nederlandse vrijwilligers, Alex & Jellie en Gerard & Heleen emotioneel afscheid genomen van de lokale vrijwilligers van Tjova en Mbapuka. Gelukkig mogen we weten dat daar waar wij (moeten) stoppen, God verder zal gaan. We zullen verderop in deze nieuwsbrief u daar verder over vertellen.



Het project is nu verhuisd naar Grootfontein. In het afgelopen jaar waren Ellen en Leoni in die omgeving al begonnen met het opzetten van projecten met permacultuur-tuinen bij scholen. Dat werk willen ze nu versneld oppakken. Er zijn daar in de omgeving ook contacten gelegd met scholen waar de allerarmste kinderen naar toe komen. Voor Stichting Philadelphia liggen hier grote kansen voor ondersteunende werkzaamheden, zeker vanwege het grote aantal kwetsbare (wees)kinderen. Er zijn al afspraken gemaakt om te beginnen met de vakken gymnastiek, godsdienst en handenarbeid. Er zijn niet voldoende leerkrachten en Philadelphia wil hen daar graag in ondersteunen. Tevens ligt er al een uitgewerkt plan om een speeltuin voor de kinderen te bouwen.

Het complete team van vrijwilligers is enthousiast om in deze omgeving de handen uit de mouwen te steken. Van harte doe ik vanuit mijn kant een beroep op u om dit werk te steunen.

Bidt u met ons mee?

Arjan van der Woerd
voorzitter St. Philadelphia Namibië

Dankbaar

Bij het afscheid nemen van de kinderen op de basisschool in Tjova ontvingen wij een aantal prachtige 'bedanktekeningen' waaronder deze van een dankbare Shampapi Faustinus uit het dorpje Tjova die van Philadelphia houdt en bedankt voor de betaling van het schoolgeld zodat hij onderwijzer kan worden en in een groot huis (zoals dit) kan wonen!

'I like Philadelphia to pay for me schoolfund to finish my school to be a teacher and build a big house like this house; it 's that I like in my life!'



Van de projectleiding

Vanuit Namibië willen wij u graag verder informeren.

Finaal besluit

Zoals velen van u weten is Philadelphia al zeven jaar als stichting actief in de Kavango. De Kavango is een gebied in het noorden van Namibië waar weinig zending en ontwikkelingswerk aanwezig is. Er zijn verscheidene organisaties en stichtingen actief geweest om de bevolking te helpen en te dienen maar helaas zijn ze stuk voor stuk vertrokken. Stichting Philadelphia was de enige organisatie die zich het lot aantrok van de weeskinderen en de bevolking in dit achtergebleven gebied. De focus was gericht op de Hambukushustam en dan met name de inwoners van de dorpjes Tjova en Mbapuka. Deze mensen leven nog zonder elektriciteit, riolering en waterpompen. Het water halen zij uit de Kavangorivier.

In dat gebied zijn Ellen en Leoni dus begonnen met de volgende programmaonderdelen:

- Ondersteuning weeskinderen
- Opbouw capaciteit van gemeenschappen
- Motiveren en ondersteunen van lokaal initiatief
- Mobiele rechtswinkel

Daarmee zijn hele mooie resultaten gehaald. U kent wellicht de verhalen uit vorige nieuwsbrieven. Maar het is niet altijd alleen een successtory geweest. Er was helaas ook een schaduwzijde. We zullen het proberen zo goed mogelijk aan u te verwoorden en uitleggen.

In Namibië kent men twee soorten leiders die het land besturen. Leiders vanuit de regering: de president met de gekozen partijleden en een traditionele overheid. Daarnaast de traditionele overheid die bestaat uit 52 'koningen' die allemaal een gebied hebben toegewezen gekregen. Zo ook in de Kavango. Daarbij heeft ieder dorp een eigen hoofdman. Boven deze hoofdmannen staat nog een seniorhoofdman. De koning in de Kavango, waar dus Stichting Philadelphia mee te maken heeft, is een zeer gewelddadig man die corruptie niet schuwt en daarbij een ontzettende hekel heeft aan blanken en vooral aan vrouwen. Hij duldt geen enkel weerwoord en wat hij zegt is de waarheid en iedereen praat hem dan ook naar de mond. Deze koning is een ex-generaal van de SWAPO. De SWAPO was het bevrijdingsleger dat Namibië in 1990 heeft bevrijd in de onafhankelijkheidsoorlog met Zuid-Afrika. De SWAPO kreeg vooral steun vanuit communistische landen, maar ook uit Nederland.

De inwoners in zijn gebied beginnen vaak geen eigen handeltje of onderneming omdat de koning bij voorbaat al bepaalt hoeveel hij daarvan moet krijgen. Er heerst vaak angst onder de bevolking en, zoals al eerder beschreven, ook hier houdt men zich rustig om ernstige moeilijkheden te vermijden. Door deze hebzucht die ontwikkeling direct tegenwerkt, was de verstandhouding tussen de stichting en de koning niet erg positief. Hij had ook nog nooit in zeven jaar een enkel goed woord over voor het werk dat door de stichting is gedaan. De laatste maanden is dat uitgelopen op een climax. Er werden serieuze dreigementen geuit naar zowel de Nederlandse als de Namibische vrijwilligers. Na veel gebed en overleg is besloten om te stoppen met het meeste werk in de Kavango. Mede omdat het niet alleen bij dreigementen is gebeven maar er ook fysiek geweld is gebruikt tegen een Namibische vrijwilliger.

Misschien wordt het wat zakelijk beschreven maar dit hele proces is gegaan onder tranen en met heel veel pijn om deze mensen en vooral de kinderen achter te laten. Maar het is vooral een kwestie van gebed geweest.

Succes

Toch is er ook goed nieuws. Aan het einde van 2011 kon de Mobiele Rechtskliniek, een project van Philadelphia, finaal overgedragen worden aan de opgeleide vrijwilliger, Anton Mberema. Hij heeft jaren opleiding van Leoni gehad en zij heeft hand in hand met hem gewerkt. Hij werd steeds zelfstandiger en is nu zover dat hij alleen door kan gaan om zijn gemeenschap te helpen. En dat is precies wat we graag wilden bereiken!

Ook het Makutotero Children's Centre gaat bijna zelfstandig door. De twee onderwijzeressen die al een paar jaar bij dit project betrokken zijn, Martha en Clementine, zullen doorgaan met lesgeven. Ook dit jaar zal de Philadelphia Foundation deze twee juffen nog financieel ondersteunen, zodat ze elke dag bij het centrum kunnen zijn. Clementine heeft verleden jaar een cursus gevolgd over de ontwikkeling van en het omgaan met kleuters en kan daarmee dit jaar voor een diploma als kleuteronderwijzeres inschrijven. Wij hebben haar daarbij financiële hulp toegezegd en zullen daarmee doorgaan. De reden voor dit besluit is dat, als Clementine deze opleiding voltooid heeft, zij kan solliciteren bij het Ministerie van Onderwijs om als juf bij Makutotero aangesteld te worden. Dat betekent dan dat Makutotero helemaal zelfstandig kan functioneren. Een prachtige toekomstgedachte dus.

Een andere, aangename ontwikkeling, is de voortzetting van de campsite van Philadelphia, Camp Ndurukoro. Er is gewikt en gewogen, en uiteindelijk is het waar dat 'een mens wikt en God beschikt', want ook hier heeft onze Hemelse Vader op een kritiek moment ingegrepen. Drie van de vrijwilligers uit Tjova die al jaren trouw aan onze zijde werken, Patrick Mungunda, Valentinus Muwara en Arnimu Kandondo, hebben nu de kans gekregen om als 'caretakers' bij het kamp te werken. Samen met de twee vrouwen die al jaren bij het kamp werken, Theresia en Paulina, zijn ze nu verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Ze zijn er nu bijna twee weken en afgelopen weekend zijn Leoni en vrijwilliger Heleen naar Tjova afgereisd en waren aangenaam verrast over de toestand waarin het kamp zich bevindt. Ook dit is goed nieuws en een prachtige manier om toch het ontwikkelingswerk in de Kavango voort te zetten in onze afwezigheid.





Nieuwe horiznten

De Philadelphia Foundation for Orphans is nu verhuisd naar Grootfontein.

Zoals gezegd, veel gebed is aan dit besluit vooraf gegaan en God heeft ook duidelijk zijn plan met de stichting laten zien. Grootfontein ligt 420 kilometer bij Tjova en Mbapuka vandaan, in de richting van Windhoek, de hoofdstad van Namibië en ligt op een toeristische route naar het bekende Etoshapark; een wildpark net zo groot als Nederland.

Als je Grootfontein inrijdt zie je een aardig plaatsje met een aantal leuke winkeltjes. Maar als je even tien minuten doorrijdt kom je uit in 'Blikkiesdorp' – een sloppenwijk. Hier woont het armere deel van de bevolking, hoofdzakelijk Damarasprekende mensen, en Sanmensen, misschien beter bekend als de Boesmannen of Bosjesmannen. Ongeveer vierduizend mensen en

kinderen wonen daar. De woonomstandigheden zijn erbarmelijk. Geen elektriciteit en riolering en een slechte watervoorziening, maximaal zes kranen voor al deze mensen – die het meestal ook slecht of helemaal niet doen. Veel volwassenen die niet kunnen lezen of schrijven. Helaas ook drankmisbruik waar kinderen de dupe van worden.

Door het initiatief van Linda, een zendelinge uit Zuid-Afrika, is hier een lagere school gebouwd. Het is een grote school met veel groepen kinderen. Helaas omdat het de allerarmste kinderen betreft krijgt de school niet zo veel subsidie. De scholen die het beste presteren krijgen het meeste geld en de scholen met de minste prestaties dus heel weinig geld van het ministerie van onderwijs.

Op deze school zijn 643 leerlingen ingeschreven. Daarvan zijn, schrik niet, ca. 500 kinderen wees of behoren tot de kwetsbare kinderen. Philadelphia is hier hartelijk ontvangen en vanaf begin februari zijn we hier gestart met een aantal projecten. Voor Philadelphia liggen hier volop kansen om bij deze school te beginnen en ze te ondersteunen. Zeker ook vanwege de vele wees- en kwetsbare kinderen.

Zodra we wat meer bekend zijn en het vertrouwen hebben gewonnen van deze mensen gaan we Blikkiesdorp in om te kijken welke andere activiteiten er geboden kunnen worden, bijvoorbeeld naailessen aan tienermeisjes, permacultuurtuintjes bij de huisjes en evangelisatie.

We hopen dat u ons ook in de toekomst wilt blijven ondersteunen in uw gebed, financiën en in goederen. Verder in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de werkzaamheden van Philadelphia in Grootfontein.



Permacultuur

In de najaarsnieuwsbrief 2011 vertelden wij u over de moestuintjes waarmee we gestart zijn bij de scholen in Grootfontein en Shamalindi. De kinderen zijn zeer enthousiast. Er wordt onkruid gewied, op tijd water gegeven

(wat niet zo gemakkelijk is, het water komt daar niet zomaar uit de kraan) en de resultaten beginnen al zichtbaar te worden. Er heerst hier een groot gebrek aan vitaminerijk voedsel en, zoals hierboven beschreven, hopen we nog in de komende maanden ook in Blikkiesdorp bij de huisjes van de gezinnen te starten met het geven van voorlichting en de aanleg van moestuintjes voor de gezinnen die daar wonen.



Kindercentrum Tjova

Het laatste onderwerp in onze vorige nieuwsbrief was het kindercentrum in Tjova. Nu besloten is de Kavangoregio te verlaten, kon uiteindelijk ook het, met behulp van het Philadelphia-sponsorgeld gebouwde, kindercentrum worden overgedragen.

De fumu had de ingebruikneming lang weten tegen te houden door iedere keer met andere eisen te komen voor wat betreft de kleur van het gebouw.

Eind januari is de sleutel overhandigd aan het dorpshoofd van Tjova.

De oorspronkelijk rood-wit-blauwe kleuren zijn vervangen door groen en de naam is nu officieel Tjova Centre geworden.

De laatste berichten zijn van begin februari: er wordt elektriciteit aangelegd en het gebouwtje zal door lokale vrijwilligers worden gebruikt waarvoor het bedoeld was: naschoolse opvang, het gaat dienen als dorpshuis en er bestaat de mogelijkheid dat artsen en andere hulpverleners er hun intrek in kunnen nemen.

Omulunga Primary School

Op de Omulunga Primary School in Grootfontein zijn wij als Nederlandse vrijwilligers gestart met het ondersteunen van de leerkrachten op verschillende gebieden. We zijn begonnen met Physical Education (gym), arts (handvaardigheid, drama, dans, muziek enz.) en godsdienstlessen.

De leerkrachten hebben vooral op het gebied van gymnastiek en arts (kunst) weinig ervaring. Vaak worden deze lessen overgeslagen of spelen de jongens maar een potje voetbal en de meisjes netbal. Terwijl in dit soort lessen juist de creatieve kinderen zich kunnen ontwikkelen en uiten!

De eerste lessen waren voor zowel de kinderen als de vrijwilligers een genot! De kinderen hebben ontzettend genoten en ook de leerkrachten waren enthousiast over hetgeen wat er met de kinderen gedaan werd. We willen de lessen bundelen en achterlaten, zodat de leerkrachten er zelf ook mee aan de slag kunnen gaan. Ook zijn we begonnen met een project dat voortkomt uit CEF (Child Evangelism Fellowship) dat we nu inpassen in de godsdienstlessen. We willen de kinderen bekend maken met het evangelie en hen uitnodigen om voor Jezus te kiezen. Als de Philadelphiastichting zo wat meer bekend raakt in de omgeving van Blikkiesdorp wil zij ook bij een groep erg arme Sanmensen betrokken raken door evangelisatie en hulp aan kinderen.



Speeltoestellen

Op het terrein van de Omulunga Primary School staat een aantal speeltoestellen, maar deze zijn vernield en vervallen. Alex en Gerard zijn op dit moment druk bezig met het ontwerpen en bouwen van nieuwe speeltoestellen. Ook zal er een hek om geplaatst worden, zodat het niet weer vernield kan worden. Op de foto ziet u hoe de speelplaats er nu uitziet. We hopen u in de volgende nieuwsbrief een compleet nieuwe speelplaats te laten zien!



Oproep nieuwe vrijwilligers

Philadelphia heeft als insteek om lokale vrijwilligers op te leiden en verantwoordelijk te stellen voor bepaalde taken en activiteiten. Toch is in het verleden gebleken dat dit nog niet zo gemakkelijk gaat. Ook nu de stichting een nieuwe weg ingaat en op een nieuwe plek begint is hulp hard nodig! Dus... als u/jij graag een gedeelte van uw tijd wilt geven voor een ander, als u/jij eens een andere cultuur wilt leren kennen en mee wilt helpen om het evangelie van Jezus Christus als Verlosser uit te dragen, dan raden we u/jou aan om eens contact op te nemen met Philadelphia. Zowel jong als oud is nodig en welkom.

Een reactie van onze vrijwilligers: 'In Nederland is een simpel balspel al snel saai voor kinderen en moet het sneller, beter of nieuwer. Hier kunnen de kinderen uren doorgaan en genieten ze van elk beetje aandacht dat ze krijgen. Dat is zo prachtig!'

Wil je meer weten over de ervaringen van vrijwilligers, neem dan eens een kijkje op hun websites: gerardenheleen.waarbenjij.nu of alexenjellie.waarbenjij.nu
Uw/jouw hulp is echt nodig!



Blijft u ons steunen?

Wij vragen blijvend uw steun voor: schoolmaaltijden, schoolgeld en -kleden, school- en sportmaterialen voor de basis- en kleuterscholen, gereedschap voor de moestuintjes en nog veel meer...



Philadelphia
Foundation for Orphans in Distress
P.O. Box 1447
Grootfontein, Namibia
T (00264) 67240012
E ellen@philadelphianamibia.org
www.philadelphianamibia.org

Philadelphia Namibië,
Stichting voor weeskinderen in nood
p.a. Hertespoor 38
3772 SE Barneveld
T 0342 493 899
E info@philadelphianamibia.org
bank 44 23 60 010